

Vraag het aan Morya



Sommige gedachten zijn niet van jou

“Altijd zijn er gedachten die naar de mens toe komen en die niet van hem zijn, en dit kan een grote invloed op hem hebben. Het is goed om te proberen, als je dat kan, je gedachten na te gaan. Gedachten zijn heel belangrijk om iets tot uitwerking te brengen, om iets te begrijpen, om iets op gang te zetten. Maar er zijn ook veel gedachten die nutteloos zijn en die moet je proberen in bedwang te houden, opzij te zetten en niet in je leven toe te laten. Dat is een moeilijk iets, maar als je dat kan, betekent het wel een grotere zuiverheid in je eigen wezen.

Probeer je bewust te worden van je gedachten – dat je aan het denken bent, welke gedachten je hebt en waar ze vandaan komen. Komen ze uit je hart of misschien uit je gevoelens of misschien uit bepaalde redeneringen? Of neem je ze over van anderen?

Wat er ook met je gedachten gebeurt, probeer erbij te zijn. Probeer te leren van je denken en probeer te zien op welke manier je gedachten tot uitdrukking worden gebracht. Want als je met bepaalde gedachten rondloopt, dan kan dit een grote invloed hebben op je leven, omdat je vanuit die gedachtewereld bepaalde scheppingen kan doen, bepaalde verwachtingen kan koesteren en een groot idee kan hebben over de dingen die je te doen hebt in het leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 7: ‘De wereld van waarheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 472

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


